

Juli rit - Fries rondje

Door Evert - 31 juli 2018

Behendig stuurde voorman Luuk zijn rode Honda langs de inktzwarte lucht (rol wolken volgens Ruud) door het waterrijke ZW Friesland.

De rit naar beginpunt Sneek was hoopvol begonnen, lekker temperatuurtje, beetje bewolkt maar prima te doen in zomerjack en spijkerbroek.

Het vertrekpunt was toch al mooi gekozen, vlakbij de historische watertoren waarlangs in een ver verleden en koude winters duizenden schaatsers de eerste stempelstempel van de Elfstedentocht tegen kwamen.

Koffie + appeltaart van prima kwaliteit. Klein probleempje met de Suus van Paul: zijn ketting hing bijna op het asfalt. Een lokale motorboer draaide met steeksleutel 13/15 of 16, of weet ik veel, het ding weer strak. We konden van start, ook een stokoude Yamaha XT500 deed het uiteindelijk.

Van Sneek koers naar het Zuid Westen, rechts de naderende donderbui, geen probleem voor Luuk. Gewoon er langs, er omheen en geen spatje. In dat kale ZW van Friesland koers je door prachtige dorpjes of gehuchten als Oudega, Pytega of Blauwhuis.

Links en rechts zie je gekleurde zeilen van de honderden bootjes. Over enkele dagen barst hier het traditionele skutjessielen los een waar spektakel. Elke dag te volgen via Omrop Fryslan of MAX met een heel bekende presentatrice.

Nog altijd droog koersten we via Joure (De Jouer in het Fries) en Terherne langs het beroemde Sneekermeer op weg naar onze lunchplek. Dat bleek De Princenhof in het pittoreske Eernewoude te zijn. Een prachtig terras met uitzicht op tientallen, mogelijk wel honderden bootjes, sloepen, kruisers enz. De hap was prima en met gevulde magen begonnen we aan deel 2.

Een heel ander Friesland, bosrijk (de Friesche Walden), mooie stuurweggetjes langs de Fries/Drentse grens. Heel even werd Drenthe aangedaan met Oude Willem, Vledder en Wilhelmina-oord.



Zwarte lichten - geen druppel regen



Alternatieve benaming - de open bruggen tocht

Eindpunt was een Valk in Wolvega. Na een korte verkoeling werd na weer een prachtige motor-
dag de thuisreis aanvaard.

Hulde aan Luuk en Wout die de taak van de zieke Nico op voortreffelijke hebben overgenomen. De enige korte regenbui gebeurde op het moment dat wij de uitsmijters aan het wegwerken waren. Heel knap Luuk. De regenkleding kon in de koffers blijven: onaangeroerd!



Eindpunt - terras in Wolvega